



Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2016

Ο Συνήγορος του Πολίτη για την παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος

Η επιδίωξη μιας βιώσιμης αστικής ανάπτυξης βρίσκεται στο επίκεντρο του μηνύματος του Συνηγόρου του Πολίτη για την παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος, στις 5 Ιουνίου. Η ανεξάρτητη αρχή επισημαίνει ότι η ανάπτυξη και εξυγίανση του αστικού περιβάλλοντος θα πρέπει να συνδυάζεται με μέτρα που προωθούν την εκπαίδευση, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο Συνήγορος τονίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών όπου εμπλέκονται οι πολίτες, η κοινωνία των πολιτών, η τοπική οικονομία και τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης.

Η επιτυχία στο πλαίσιο της αστικής ανάπτυξης επιτυγχάνεται μόνο μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. Μια τέτοια προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή την εποχή, δεδομένης της σοβαρότητας των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πόλεις. Οι προκλήσεις αυτές ποικίλουν από τις συνέπειες της οικονομικής στασιμότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ένταξη των μεταναστών, την εξυγίανση της επιχειρηματικότητας και την παροχή υπηρεσιών μέχρι την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας ζει σε αστικές περιφέρειες όπου παράγεται και το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ, οι πόλεις αποτελούν κρίσιμους πόλους ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας παρέχοντας θέσεις εργασίας και υπηρεσίες, χώρους κατανάλωσης και αναψυχής και λειτουργούν ως καταλύτες δημιουργικότητας και καινοτομίας. Από την άλλη, επίμονα προβλήματα, όπως ανεργία, φτώχεια και αποκλεισμός, καθώς και οξύτερες περιβαλλοντικές πιέσεις εκδηλώνονται στις πόλεις.

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο έρευνας που διεξήγαγε εντός του 2015 σχετικά με την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής της πόλης, την ανασφάλεια, τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού, τις συνθήκες και την απώλεια στέγασης, την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και στην πληροφόρηση για τις παροχές και τα δικαιώματα των πολιτών διαπίστωσε ότι η ποιότητα ζωής στις αστικές γειτονιές της Αθήνας έχει επιδεινωθεί σημαντικά κατά την τελευταία πενταετία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Ζητήματα επάρκειας, καθαριότητας και συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων, η αύξηση του αριθμού των αστέγων, η ενεργειακή φτώχεια, τα εγκαταλειμμένα κτίρια, καθώς και το έλλειμμα των ελεύθερων δημόσιων χώρων (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές) είναι από τα σημαντικότερα αναδυόμενα ζητήματα. Ως προς τη λειτουργία των επιχειρήσεων, καταστημάτων στην περιοχή κατοικίας τους, η κατάληψη πεζοδρομίων και η πρόκληση ηχορύπανσης από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι τα πιο χαρακτηριστικά. Ο Συνήγορος, έχοντας ήδη εξετάσει σημαντικό αριθμό αναφορών, θεωρεί ότι επενδύοντας σε μια βιώσιμη αστική ανάπτυξη ενισχύεται η προσαρμοστικότητα των πόλεων, η ανθεκτικότητά τους και βελτιώνεται ουσιαστικά το αστικό περιβάλλον. Δράσεις, όπως η επαναχρησιμοποίηση των εγκαταλελειμμένων κτιρίων και η μείωση της ρύπανσης, η προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της κοινωνικής ένταξης μέσω της υποστήριξης της φυσικής, οικονομικής και κοινωνικής αναζωογόνησης υποβαθμισμένων αστικών περιοχών αποτελούν σημαντικές στρατηγικές προτεραιότητες για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων.